

13 OKTOBER - DOOR BACA'S VALLEI

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren. Johannes 14:26

Indien de Heere aan elk van u ogen gegeven heeft om te zien, en harten om deze Goddelijke Trooster te ontvangen, looft, zegent en aanbidt dan uw God en Vader en de gezegende Weldoener voor Zijn onderscheidende genade, dat gij Hem moogt kennen als uw Vertrouster. En indien Hij ooit in uw ziel enige zoete onderwijzingen geschonken heeft, prijst Hem dan, dat gij Hem ook in uw consciëntie ontvangen hebt als de Geest der waarheid. Wat anders dan alleen soevereine, rijke, vrije, overvloedige genade heeft het onderscheid tussen u en de wereld, die Hem niet ontvangen kan, gesteld? Immers zonder deze Goddelijke werkingen in uw ziel zou gij nog van de wereld zijn, uw hart verhardende tegen al wat God en Goddelijk genaamd wordt, en gij zou wandelen in de hoogmoed en de onkunde van het ongeloof en eigengerechtigheid en gij zou wegzinken in de binnenkamers des doods. O, het is enkel barmhartigheid, als gij ooit één drupje vertroosting in uw ziel hebt ondervonden, als gij ooit in uw ziel hebt gevoeld enige ondersteuning in uw smarten en benauwdheden, van het werk en het getuigenis van de Heilige Geest. Het is enkel barmhartigheid, als aan u ooit enige ware vertroosting uit enige belofte met kracht is toegepast, of wanneer er door een tekst een openbaring van de liefde en het bloed van Christus verzegelend in uw hart gekomen is, of dat er enige mededeling van vrijheid, blijdschap of vrede, zoals deze door de werking en invloed van de Geest Gods gekend wordt, u geschonken is. Het moge maar weinig geweest zijn, of dat het maar kort geduurd heeft, maar het heeft u een proefje van de zaligheid gegeven, en het heeft u doen uitzien naar een teugje, een ander kruimke, een ander bezoek. Doch zie wel toe en onderzoek wel degelijk en zorgvuldig of het waarheid was, of het, opgewogen in de weegschaal des heiligdoms, u een goede grond verschaft om te geloven, dat hetgeen gij met zulk een troost in uw ziel ontvangen hebt, door de Trooster gewerkt was en dat de waarheid, die u gesmaakt en geloofd hebt, zowel als beleden, aan uw consciëntie is geopenbaard geworden door de Geest der waarheid.

